



## **Feest:**

*Feest dat was het wel zo'n tien dagen geleden. Een zinvolle viering, een verzorgde receptie en prachtige rode rozen..... Kortom, de afwezigen hadden ongelijk, maar zij kunnen mogelijks vandaag nog wat inhalen, op deze "feestkoffe". Ook nu is het eten verzorgd en voor één keer zal ik het "feestevangelie" van de viering nog eens lezen.*

Toen Jezus de menigte zag, beklom hij de berg en hield de ouderen van het volk de volgende rede voor:

- ♥ Gelukkig ben je als je tevreden kan zijn met wat je hebt, want dan ben je de koning te rijk.
- ♥ Gelukkig ben je als je de dwaasheden getrotseerd hebt zonder hard te worden, want je wijsheid wordt gewaardeerd door je medemens en door God.
- ♥ Gelukkig ben je als je nog iets kan betreuren zonder zwaarmoedig te worden; want dan schenkt God je hemelse vreugde.
- ♥ Gelukkig ben je als je nog onbevooroordeeld kan zijn, want zo komen mens én God tot hun recht.
- ♥ Gelukkig ben je als je erkent dat je anderen nodig hebt, want dan zullen je handen en je hart met liefde gevuld worden.
- ♥ Gelukkig ben je als je erin slaagt oud te worden zonder verbittering, want dan heb je een ereplaats bij de Vader in de hemel.
- ♥ Gelukkig ben je als je de vrede kan bewaren tussen je kinderen en kleinkinderen, want dan zorg je voor een stukje hemel op aarde.
- ♥ Je bent gelukkig als je, zonder angst om ouderwets over te komen, eerlijk en écht jezelf blijft. Met al die goede capaciteiten van jou help je om Gods nieuwe wereld uit te bouwen.

***Zalig!***